

Verlag: weekend Nieuw Moscou 10-08-2023 t/m 13-08-2023

Aanwezig: 7 equipes t.w. Rien en Anne, Carolien en Peter, Bram en Rina, Jan en Ine, Lenie en Marcel, Nol en Wil en Wim en Corry

Algemeen:

Nieuw Moscou is een mooie camping met een gekleed en bloot gedeelte en wordt gerund door een aardiger familie.

Door een grote poort kom je op het naturistische gedeelte. Het had gegoten vandaar dat het nat en blubberig was. Gelukkig veranderde dit in de loop van de week en voordat iedereen was gearriveerd was het van een waterpoel een droog veld.

Er is geen clubhuis aanwezig, wel een (half) zwembad, boules-baan, hot-tube, sauna en jacuzzi waar gratis gebruik van mocht worden gemaakt. Verder was er een winkeltje met wat levensmiddelen en ander spul tegen schappelijke prijzen. Erg handig!

Een groot restaurant. Je kan er scooters huren en er zijn ook paarden. Kijk verder naar de mogelijkheden op de website!

De eenvoudige douches en toiletten op ons veldje werden elke dag schoongemaakt.

Verderop waren deze wat moderner.

Minpuntje: Je moest zelf zorgen voor het toiletpapier, maar Wil had een oplossing een tas met rollen voor NATOUR. Ieder kon deze bijvullen.

De afwasmogelijkheid gaf lauw water, maar wat meer sop was een oplossing.

In de loop van de week voorafgaand aan het weekend gingen Wil en Nol zich bezighouden met de routes voor zaterdag en zondag. E.e.a viel nog niet mee tussen de buien door met wisselvallig weer.

Vrijdag eindelijk een warme dag zodat we uit de kleren konden.

Er werd een balletje gegoid. De mannen tegen de vrouwen en helaas de mannen wonnen.

In de namiddag werd het weekend officieel met verve geopend door Rien onze voorzitter waarvoor hij een warm applaus kreeg.

Gezellig weer in de kring met een beperkt aantal koppels en (allen Bessenhoffers).

Door een aantal oorzaken waren er een aantal helaas niet.

Wel gaven Rina en Bram aan dat ze een stel enthousiast hebben gemaakt die wellicht volgend jaar aansluiten.

Een drankje (valt op tegenwoordig veel thee en alcoholvrij)

De lekkere hapjes die rondgingen (het waren er veel) werden gulzig verorbert.

Ook kwam ter sprake dat volgend jaar een speciaal jaar is daar NATOUR dan 35 jaar bestaat.

Een aantal van onze leden zijn al druk bezig met voorbereiden van een feestelijk weekend.

De Jacuzzi werd in gebruik genomen en Marcel stookte de sauna op.

Zaterdag 12-08-2023

In de stortbui. (0,6 mm volgens het weerbericht) op de fiets naar het onderduikmuseum DE DUIKELAAR in Nieuwelande.

Velen van ons waren tot op het ondergoed nat.

In de garderobe werd de natte troep opgehangen, schoenen waarin je kon zwemmen. Kleding nat als een dweil. Poncho's, regenbroeken en jassen die niet goed (meer) werkten.

Wie gaat er nu nog op pad in zulk weer??? WIJ dus.

Heel aardig kregen we handdoeken uitgereikt door de vrijwilligers van dit museum. Mijn complimenten!

En een beetje jaloersIne, Jan en Lenie waren met de auto en nog redelijk droog.

Kosten 15 euro per persoon

Na een beetje bijgekomen te zijn kregen we koffie met appelgebak.

Een heel aardige mevrouw legde ons met ondersteuning van filmbeelden veel uit over deze periode in het gebied. Zij wist ontzettend veel, heel interessant.

Het gebied heeft tijdens de 2^e wereldoorlog veel Joodse onderduikers gehuisvest. De mensen die onderdak boden wisten het vaak niet van elkaar. Een belangrijke rol daarin voor Johannes Post en een joods meisje. Zij ging i.p.v. onder te duiken juist actief op pad om contacten te leggen in bijv. Amsterdam.

Uiteindelijk zijn ze wel verraden en gedeporteerd.

In het museum waren o.a. te zien een portrettengalerij van mensen die plaats hadden geboden aan deze onderduikers. Een nagemaakte kleine ruimte waarin destijds 5 mensen verbleven tijdens het onderduiken.

Ook voorwerpen zoals bonkaarten, vervalsingsapparatuur, uniformen, een doopjurk van parachutestof, kleding van zakken, speelgoed e.d. het

was een klein museum, maar goed opgezet. Hoewel niet gebruikelijk, maar omdat het nog steeds regende mochten we ook onze lunch in het museum gebruiken.

Na de lunch maakten we nog een mooie rit via de Krim. Ergens in een bos nog een schuilplaats in de grond gezien die als tijdelijk plek werd gebruikt voordat iemand een definitieve onderduikplek kreeg. Het was oppassen daar omdat er Duitsers gelegen waren.

En.....gingen uiteindelijk met mooi weer richting de camping.



Van de Jacuzzi en sauna werd weer graag gebruik gemaakt. Dacht dat je voor je rust daarin ging, nou ho maar het was een gezellig gekakel.

In de kring werd alles nog een keer doorgenomen en genoten we van een hapje en een drankje.

De gasstelletjes werden tevoorschijn getoverd en men ging bakken, braden en opeten.

Zondag 13-08-2023

We mochten uitslapen (Nol en Wil ☺)

Op weg bleken we te fietsen naar de open tuinen carousel Drenthe in Hardenberg.

Planten en stekken waren te koop in een stalletje bij een woonhuis. Het bleek dat de bewoner een groot tuinliefhebber is met een grote bijzondere achtertuin. Om de grote weg aan de achterkant niet te hoeven beleven had hij een open stuk gekocht en daar bomen geplant en allerlei veldbloemen.

We werden verwacht en kochten koffie met div. zelfgebakken taart voor 3.50 euro. Heerlijk! Dit werd geserveerd achter het huis in de beschutting van een gezellig ingerichte tent.

Heel aardige dames die dit met elkaar voor ons verzorgden. Een stoere man met hoed bleek de eigenaar van de tuin te zijn. Een heel mooie tuin met gewone en ook speciale bloemen, struiken en bomen. Leuk! Ook stonden er een paar machines o.a. een tractor waar het hart van o.a. Bram hard van ging kloppen. Hij had jaren zo'n machine gehad. Nol wilde een speciale foto. Hij lag ineens op zijn rug om een foto te maken van de onderkant.

Met een mooie tocht naar de camping was het einde fietstocht en werd er massaal afgerekend. De eigenaresse werd bedankt met een schilderijtje.

Het geslaagde weekend werd tijdens een drankje en een hapje door Rien afgesloten. Een traditie werd voortgezet en de pannenkoeken gebakken.

WIL en NOL hartstikke bedankt voor het organiseren van dit geslaagde weekend.



CORRY

